

Niet op reis deze zomer? Breng je vakantie door in je tuin!

Vakantie hebben en toch thuisblijven, is dat niet een beetje akelig? Verre van. Want wie van zijn tuin een echt vakantieparadijs maakt, kan volledig ontspannen zonder ook maar één kilometer te reizen. Hoe pak je het aan? We geven je een draaiboek voor een lekker weekendje tuin.

Vrijdag kom je aan in Camping Tuin. Niet moe van een lange rit, wel klaar om er een leuk weekendje van te maken. We zetten onze tent recht op een leuke plaats, installeren onze stoelen, maken onze slaapplekken klaar ... Kortom, alles staat klaar om er een geweldig weekendje van te maken. Denk ook aan sfeerverlichting voor 's avonds, lekker zittende stoelen om te luieren, een bak met speelgoed voor de (klein)kinderen

Eenmaal geïnstalleerd kan ons weekend beginnen. Niets lekkerder dan een zelf gemaakte cocktail of mocktail. Op <https://www.cocktailsmaken.info/> vind je enkele recepten. Samen met wat chips en andere snackjes kan je lekker aperitieven en genieten van de start van je ongelooflijk weekendje. Hou je niet bezig met avondeten. Maak het je gemakkelijk en steun de middenstand door een pakje friet te halen. Wedden dat je scoort bij je (klein) kinderen?

Ondertussen kan je rustig badmintonnen, petanque gezelschapspelen spelen ... Je zal zien de tijd vliegt.

Wordt het al wat donkerder, dan is het misschien een goed idee om een openluchtcinema te houden. Hiervoor hoef je geen groot scherm te hebben. Zet gewoon je laptop op de tafel en genieten maar. Spreek voor je gaat slapen af wie er de volgende dagen 's morgens vroeg lekkere broodjes gaat halen bij de bakker.

Zaterdag word je wakker met het zingen van de vogels. De ontbijtploeg vertrekt zo stil mogelijk naar de bakker en zet alles klaar voor het ontbijt. Honger! Vergeet voor een weekend dat je een afwasmachine hebt en doe met zijn allen samen de afwas.

In de voormiddag is er een uitdaging voor de kinderen. Wie kan een grote stoeptekening maken? Doe als (groot)ouder gerust mee, of kijk vanuit je comfortabele stoel en met een lekkere tas koffie in de hand toekijken hoe ze hun meesterwerk.

's Middags is het tijd voor boterhammen, en dan ... zwemplezier! Wat is immers een weekendje weg zonder een zwemparty? Gisteren heb je al stiekem een reservering gedaan, zodat jullie zeker zijn van een plaatjes. En weg zijn we, met de fiets!

Na de lekkere zwembeurt is het tijd om de BBQ in gang te steken. Neem je tijd, geniet en smakelijk! Was weer samen af en sluit af met wat gezelschapspelen of ideetjes uit de [Thuisbox van Share-a-box](#). Als de oogjes toevallen, is het tijd om te gaan slapen.

Zondag neem je deel aan een van de vele zomerzoektochten die kwb deze zomer organiseert. Je vindt er zeker een dicht bij huis. Kijk op www.zomerzoektochten.be. Met een picknick bij de hand kan je onderweg een stop maken om lekker te lunchen.

Helaas, het is al tijd om de tent af te breken en terug naar 'huis' te gaan. Eenmaal alles opgeborgen kan je jezelf belonen met een lekkere (afhaal)maaltijd, of gezellig samen koken.